

# De Villa

Aardappelstraat 18

Herberg van 1910 tot 1973



## Uitbaters:

- 1910 Naessens Charles, strodekker/zwingelaar x Dejaeghere Ursula (kwamen uit de Koornbloem)
- 1919 Bovyn Camille x Sollenwerck Maria
- 1926 Vandebuerie Alfons x Huyghe Madeleine (naar 't Neerhof in 1936)
- 1936 Catteeuw Alfons x Debonnez Julienne
- 1960 Debonnez Jacques x Claerhout Lucienne (naar café Central in 1973)

Deze herberg, eigendom van brouwerij De Brabandere, werd enkele jaren vóór Wereldoorlog I gebouwd door metselaar Richard Verhelle, toen herbergier in de eerste 'Groenen Boomgaard' in de Kallestraat. Na 1973 werd de woning volledig verbouwd.

## Iets over enkele bewoners:

**Camille Bovyn** was soldaat klasse 1909 als hulpwerker bij de Genie. In 1919 was hij één van de elf herbergiers die een dansvergunning aanvroeg voor de kermisdagen. Hij huwde in 1920 met Maria Sollenwerck, geboren in Eilendorf Duitsland. Haar broer, Johan, zou nog een tijd meegewoond hebben.

**Alfons Vandebuerie** was soldaat in Wereldoorlog I (klas 1913). Alfons Vandebuerie en Madeleine Huyghe trouwden in 1920 te Fécamp (Frankrijk). Zij trokken in 1936 vanuit De Villa naar café Het Neerhof op de hoek van de Kasteelstraat en de Muizelstraat. Hun zoon, dokter Willy Vandebuerie, woont daar nog altijd.



Naoorlogse koningsviering in De Villa



De kapel links van de herberg (foto uit het Liber memorialis van de Sint-Pietersparochie).

Op 14 augustus 1978 werd de kapel ingewijd. Hiermee werd de belofte voor de genezing van een blinde jongen volbracht.



De huidige toestand